



KERKBLAD

van de Gereformeerde kerk Bedum

50e jaargang – No 7

7 april 2004

Wijk Oost

Wijkpredikant: Ds. J. Katerberg, Tappersrijge 5, 9781 NA Bedum, telefoon 3012339,
e-mail: joh.katerberg@hetnet.nl

Pastoralia

Op dit moment geen (nieuwe) ernstig zieken, voor zover mij bekend.

Sommige ouderen worstelen met de bekende kwalen van de ouderdom, zoals toenemend geheugenverlies. Voor anderen neemt de kwaliteit van het leven zo af, dat ze zich afvragen of ze zo wel verder willen en of euthanasie geen uitkomst biedt. Met zulke vragen geconfronteerd merk je hoe gecompliceerd een dergelijk besluit is: er zit zoveel aan vast. Voorzichtigheid naar alle kanten toe is geboden. Vanuit hun geloof zijn veel mensen tegen euthanasie: het leven is door God gegeven en daar moet je van afblijven. Afgezien nog van het feit dat we -met alle medische mogelijkheden- buiten het vraagstuk van de euthanasie om, voortdurend ingrijpen in het leven, kun je mijns inziens juist vanuit het geloof ook positief over euthanasie denken: mits uiteraard in alle zorgvuldigheid voorbereid en uitgevoerd, is de bevrijding uit een al te ziek en machteloos lichaam immers niet het laatste? Ook deze mensen mogen geloven dat ze hoe dan ook in Gods hand geborgen zijn, ook na hun dood. Ook voor hen mag het Pasen worden!

Juist omdat het leven heilig is, het goede leven met God, juist daarom zouden wij de vrijmoedigheid mogen hebben, nogmaals: met alle zorgvuldigheid omgeven, om het lijden van mensen niet eindeloos te laten voortduren als ze dat niet willen. Opdat zij léven!