

MARANATHAKERK BEDUM

ORDE VAN DIENST
voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar
'eeuwigheidszondag'

zondag 21 november 2004
aanvang: 9.30 uur

met daarin de



GEDACHTENIS DER GESTORVENEN

voorgangers: ds. J. Katerberg en dhr. L. Le Pair
organist: dhr. B. van Dijken
lector: dhr. P. Bulthuis
ouderling van dienst: dhr. H. Oosterhoff
diaken van dienst: dhr. Th. Doorn



Als jouw naam klinkt
zie ik even
hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt
komt tot leven
hoe jij mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt
wacht ik onder
onze levens eens een hand
ook al voelt nu alles zonder
God brengt ons weer in verband.

Tekst: Michiel de Zeeuw